



Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 6, nummer 12, Tweede Adventszondag 5 december 2021

Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Voorganger:

Ouderlingen:

Diaken:

ZoZ commissie:

Organist:

Koster:

Beamteam:

Sixtuskerk - Zin Op Zondag -

Pastor Martha Kroes

Sita Terpstra, Jantsje van der Veen

Tiede Swart

Annemieke Teertstra, Janny Dijkstra

Gerrit de Vries

Annemieke Teertstra

Jappie en Maaïke Plat



LITURGIE

Muziek voor de dienst

- Samen in de naam van Jezus

- Zie ons wachten aan de stromen

- Tienduizend redenen

- Morgenlicht

Stilte - consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin

Zingen: Openingslied 435: 1, 2 - Hef op uw hoofden, poorten wijd

Bemoediging en openingswoorden

Aansteken Tweede Adventskaars

Het thema: Respect!

- Muzikale column - Dance in nuance - Alain Clark

Jongeren over respect

- Jongeren van de clubs vertellen

- Muziek - Respect Rap Only - Fearle Lions

Gebed

Advent met kinderen

- Adventslied - Ga je mee op zoek?

- Terugblik opdracht vorige week

- Verhaal - Groot nieuws voor Maria

- Nieuwe opdracht

Kijken en luisteren naar de bijbel

- De 10 woorden rap (naar Exodus 20)

- Bijbellezing: Lucas 6: 27-35 NBV 21

Zingen: ELB 299: 1, 3 - Welk een vriend is onze Jezus

Preek

Muziek - Respect voor iedereen - Marcel Zimmer

Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Collecten

1^e Kerk in Actie - Zending Rwanda

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

2^e Kerkrentmeesters

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Zingen: Slotlied 793: 1, 3 - Bron van liefde, licht en leven

Zegen

Amen



Toelichting collecte Kerk in Actie - Zending Rwanda (Advent)

“Op 1 december was het Wereldaidsdag. Daarom collecteren we voor aidswezen in Rwanda”

Opvang en scholing van kwetsbare kinderen

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zoekt. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op scholen en in kerken.

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst

Steun dit werk via de collecte of maak een bijdrage over op bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v Kerk in Actie, o.v.v. ‘Kinderen Rwanda’.

Bloemengroet:

De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar het echtpaar Koen Sijsma en Els Sijsma-van der Zee, Rients Westrastrjitte 9 gegaan.



Maandag

6 december

19:00 uur

Moderamen

Naar aanleiding van de Liturgie

Dansen in nuance – Alain Clark (muzikale column)

Na al het zwemmen in Bacardi lemon zou ik nu willen dansen in nuance, met ruimte, rust en aandacht in gesprek gaan, risico's nemen en op ons bek gaan, zonder dat we bang hoeven te zijn dat we voor gek staan.

Ik zou willen spelen met u alsof we twaalf zijn, samen verdwalen in onze eigen verhalen, elkaar leren kennen achter de vooroordelen, en onze complexiteit naar een liefdevolle simpelheid vertalen.

Ik zou je willen voorstellen aan mijn familie, het idee wat een goed leven is willen bespreken, brood breken, vers bereid eten met u delen, terwijl we onze verschillen en onze overeenkomsten met elkaar laten spelen, met respect zoals we dat vroeger deden.

Ik zou graag weer de liefde willen voelen die onder alle angsten bestaat, achter alle woorden, grafieken en resultaten op de voorgrond houden waar het uiteindelijk echt over gaat: connectie met ons diepe inner bewustzijn en met elkaar – datgene wat ons menselijk maakt.

Ik zou weer willen horen bij één grote groep die bestaat uit verschillende groepen.

Dat is toch wat we altijd hebben geroepen: Nederland wat Nederland maakt, dat je erbij hoort ongeacht je politieke kleur, mening of smaak, die recalcitrantie de grens van onbegrensdsheid te raken, eigenwijs en met een glimlach.

O ja, waar staat dat het niet mag?

Met voetbal kan het, met Max kan het, 5 mei kan het, met Koningsdag kan het: duizenden mensen met al onze mooie verschillen. Misschien moeten we ons goed afvragen wat we eigenlijk willen voor onszelf, voor elkaar, voor onze kinderen en die van hen.

“Alain”, zei mijn moeder: “Misschien denk je te veel na.”

Misschien heeft ze gelijk en gaan de dingen zoals ze gaan.

Maar misschien is het net die ene zin die aanzet tot bezinning. Misschien zijn we net één goede voorzet verwijderd van die overwinning, één trilling van een onaangeraakte snaar van een simpele melodie die uitgroeit tot een symfonie, een grandioos gebaar!

Wie weet...

Er zijn geen tutorials, geen handleidingen en het is niet iemand voor de klas, maar het is ons innerlijk kompas waarop we moeten leren vertrouwen, proberen te midden van zware stormen en hoge golven koers te houden. Soms zie je dingen het best met je ogen dicht: eerst is het donker en uiteindelijk is er licht.

Het is niet onze angst, niet onze boosheid of ons verdriet, maar het is liefde: liefde is onze gids.

Respect Rap Only – Fearless Lions (vrije vertaling)

Het heet respect! R.E.S.P.E.C.T. – Ik geef het jou en jij geeft het mij. Behandel mensen respectvol!

Het gaat om de gulden regel: jij respecteert mij en ik respecteer jou. Respecteer mijn persoonlijke ruimte, houd je handen thuis, laat me met rust.

Denk om je woorden: ze kunnen pijn doen als een vuistslag. Gebruik ze zachtjes en kijk hoe ik me voel.

Gevoel is niet een spelletje. Ik heb een naam, ik besta echt.

Weg, pestkoppen: hoor je eigen woorden eens vóóordat je aanvalt.

Sommigen doen het met een reden, misschien was jij zo iemand.

Misschien heb je het meegemaakt in je eigen leven, of gezien op je beeldscherm.

Maar dat maakt het niet goed. Diep van binnen weet je de waarheid, weet je dat het verkeerd is.

Houd je rug recht! – – Het heet respect! R.E.S.P.E.C.T. – –

Kinderen, bouw aan je toekomst. Werk voor school met alle middelen die je krijgt.

Als je klaar bent, is er tijd voor lol, rennen, eten, pauze. Maar respecteer wel de regels van school, respecteer je leraren en elkaar.

Geef je klasgenoten goede woorden – dat werkt als water voor een plant: je groeit ervan.

En zit je ergens mee, zeg het dan zó, dat mensen je echt horen. Koester je successen. Vraag het beste van jezelf.

Je kúnt het, met de steun van je leraren en je ouders. Wat je zo bereikt, geeft je veel plezier en het opent deuren op de weg die voor je ligt.

Dus: ik geef jou alvast veel likes en vinkjes.

Maar alleen als je dit in je oren knoopt: – – Het heet respect! R.E.S.P.E.C.T.!